



de kieuwen

de meeuwen

de schaduw

het nieuws

sneeuwen

zenuwachtig

de zenuwen

We schreeuwen.

We vernieuwen.

benieuwd

eeuwig

schuwe





Vroeger **liep** ik veel.

De bakker **kneedt** het deeg.

Hij **lachte** heel luid gisteren.

Waarom **liep** je weg?

Zij **zingen** een mooi lied.

Wij **zingen** samen.

Gisteren **zongen** zij een lied.

Blijven jullie lang weg?

Kaatje en Katrien **bleven** op de boerderij.

Jij **zegt** niets.

Ik **zei** wat ik dacht.

In de oorlog **was** er weinig voedsel.



aai

ooi

oei



boot

tocht

feest

dag

hoofd

doek

huis

sleutel

door

rijden

acht

tien